



Verksamhetsberättelse
för föreningen
Köpmanholmens fabriksträdgård, 2015

Föreningen bildades den 29 januari 2015 vid ett förberedande möte som också antog de föreslagna stadgarna. I stadgarna anges ändamålet med föreningen som

”att försköna och konstnärligt utveckla Köpmanholmens gamla fabriksområde” (1§)

Efter det förberedande mötet, den 29 januari 2015, hölls ett konstituerande årsmöte. Närvarande vid båda möten var Eva Skåreus, Katarina Arnqvist, Lage Kjellqvist, Anna Kristensen och Karl-Anders Boman. Under det konstituerande årsmötet fastställdes medlemsavgiften till 100:–/år samt en verksamhetsplan för det kommande året:

- Arrangerande av informationsmöte samt föreläsning med Lars Krantz på Holmengården den 24/2 där även Öviks kultur- och fritidsavdelning deltar och informerar kring HCAV.
- Skriva ansökningar
- Planering och genomförande av Piren
- Värva medlemmar

Till styrelsens olika poster utsågs:

ordförande Eva Skåreus (1 år),

sekreterare Katarina Arnqvist (2 år)

kassör Lage Kjellqvist (1 år)

samt 2 ledamöter: Anna Kristensen (1 år) och Karl-Anders Boman (2 år).

Under året har 4 styrelsemöten hållits, den 1/3, den 12/4, den 10/5 och den 30/8. Därutöver genomfördes en revidering av etappindelningen, en heldag i början av juli, av några styrelsemedlemmar. De aktiviteter föreningen genomfört, baserade på styrelsebeslut, har varit följande:

- Ett informationsmöte genomfördes med föreläsning av Lars Krantz på Holmengården, Köpmanholmen, den 24/2 på kvällen. Efter Krantz uppskattade föredrag informerade ordförande om föreningens planer på en trädgård samt visade ritningar och skisser på idéerna från scenen. Avslutningsvis höll Kultur- och fritidsavdelningen en kort information om Herrgårdsparken och HCAV. Publik- och marknadsföringsmässigt var resultatet över förväntan. Cirka 160 personer kom till mötet. Marknadsföringen hade bestått av: en affisch samt flyers (A4) där flyer delats ut till samtliga hushåll i Köpmanholmen av Olson/Arnqvist samt Bomans; en annons och ett reportage i Tidningen 7; en artikel i ÖA och en intervju med ordförande i P4 Västernorrland. Mötet var ett samarrangemang mellan vår förening, Köpmanholmens samhällsförening (kaffeservering), Örnköldsviks Tillväxtavdelning och Kultur- och fritidsavdelning. 8 personer anmälde under mötet intresse för medlemskap i föreningen.
- Följande ansökningar har skrivits, skickats in och några beviljats:
 - Stiftelsen Sigrid, Johan och Jonas Nätterlunds minnesfond* med en ansökan om 30.000:– (50% av kostnaden) för att bygga Piren (Havets sal) sommaren 2015. Beviljat 23/3 under förutsättning att motsvarande summa finns.
 - Stiftelsen Mikko Anderssons minnesfond* (till ordförande Theddo Rother-Schirren) med en ansökan om 30.000:–. Avslag 9/4 med motiveringen att projektets ligger utanför stiftelsens ändamål.
 - Kulturbryggan* med en ansökan om Startstöd på 67.000:–. Ansökan beviljades inte framförallt med motiveringen att projektet inte uppnådde kravet på

nyskapande och att ansökan snarare borde varit för ett Genomförandestöd.
Beslut 16/6.

Postkodslotteriet med en ansökan om 102.000:–. Besked och avslag 27/3 med motiveringen: att det inte ryms inom lotteriets projektportfölj.

Köpmanholmens samhällsförening med en ansökan om 30.000:–. Frågan bordlades under våren/försommaren, och behandlades först under ett styrelsemöte i september varvid samhällsföreningen beslutade att som bidrag ge KF två parkbänkar.

- Följande sponsring har sökts:

Övikshem (via webben). Inget bidrag

Örnsköldsvik kommuns föreningsbidrag. Inget bidrag

Nicklas Nyberg/Nybergs måleri. Inget bidrag

HAWE fastigheter. Beviljad sponsring på 10.000:–

Patrik Hedberg (privat, ej via Nordtruck). Beviljad sponsring på 13.000:–

Öviks hamn & logistik. Beviljat materialstöd, stockar samt järnring dykdalb

- Gåvor:

Flood Land & Klimat. Rabatterat arbete vid bygget av Piren

- Planering och genomförande av Piren har omfattat flera delar. För det första har **en central del** var att få in pengar för att kunna genomföra projektet. En budget togs fram av kassören där kostnaden för Piren beräknades till 60.000:–.

För det andra så var det själva **uppförandet och iordningställandet** av Piren, vilket fortlöpte utan problem fast hela tiden med osäkerheten om vi skulle kunna klara av ekonomin. Det innebar t.ex. att beställningen av blommor lades så sent att vi inte fick den sort vi hade planerat, utan en annan Azur Rush, som senare visade sig vara ett fynd.

Tisdagen den 16/6, i snålbläst och med yllemössa på (och enligt tidsplanen), påbörjades bygget av Piren. Under dagen uppfördes dykdalben och behandlades med Roslagsmahogny. På onsdagen byggdes pallkragen och på torsdagen 18/6 behandlades insidan av sargen samt marken täcktes med markduk. Tre lass med jord levererades från Vestmans och krattades ut. Under midsommarhelgen behandlades sedan yttersidan av pallkragen med tjärblandning.

Onsdagen 24/6 i ösregn, planterade vi 220 st nävor och 4 st klematis alpina. Insatsen avslutades med soppmiddag. Den 10/7 fick vi låna en futt, en liten skogskoja, som ställdes upp bredvid Piren för att förvara stolar och redskap i.

Piren invigdes sedan offentligt lördagen den 18 juli klockan 14.00. Programmet bestod av musik: Jussi Björling sjöng *Till havs* och Bill Olson genomförde en performance. Därefter höll Lars Ahlström, som representant för den största bidragsgivaren, ett invigningstal där han bl.a. talade om vad konst kan vara.

Förfriskningar under vernissaget bestod i huvudsak av falukorvsringar och alkoholfri pilsner. Vi avslutade med en rundvandring i hela trädgården där planerna presenterades i takt med att sällskapet vandrade längs Bruksvägen. Trots regn kom ett 30-tal personer. Löpande under sommaren har Piren sedan skötts om i form av vattning och ogräsrensning. Vattentankar har hyrts av Lennart Vestman.

Tre tillfälliga och delvis återkommande incidenter har varit stöld av campingstolar, tömmande av vattentankar och vid ett tillfälle har någon ryckt upp några plantor. För övrigt har humlorna och bina surrat högt i glädje medan flera trevliga samtal har förts med olika besökare. Två rundvandringar även genomförts, den 26/7 (två kom, det ösregnade) och 1/8 (7 personer kom). I oktober planterades 250 pärlhyacinter.

För det tredje har en del arbete handlat om att upprätta ett **arrende/nyttjandeavtal** med markavdelningen vid kommunen. Det har inneburit mycket kontakt med dem och flera möten. Den 7/3 var organisationsnumret för föreningen klart men inför styrelsemötet 10/5 fanns fortfarande inte något avtal färdigt. Ett förslag hade inkommit till styrelsemötet den 12/4, men inte antagits då vi förbjöds att plantera ätbara växter. En orsak till fördröjningen var också att markavdelningen väntade på ett yttrande från miljöavdelningen. Det kom den 7/5 och innehöll även ett förläggande från Länsstyrelsen om förbud angående bearbetning av marken pga miljögifter/föroreningar. Förläggande gällde hela fabriksområdet. Efter kontakt med Länsstyrelsen, Karin Sjögren, ordnades ett möte med Karin Sjögren samt Maria Höglund den 19/5 då även Carina Nordström och Annica Åberg bjöds in. Ingen från kommunen deltog men två styrelsemedlemmar var där. Under samtalet framkom att vi inte fick gräva i marken och om de skulle ompröva förläggandet var vi tvungna att hitta igen de historiska markproverna (eller ta helt nya) eftersom slutrapporten var oanvändbar för en närmare uppdelning av vilka områden som hade för höga värden av föroreningar. Under mötet framkom även en lösning av problemet, att anlägga Piren i en pallkrage, dvs inte gräva ner den i marken. Det var också den lösning vi senare beslöt att använda oss av parallellt med att ordförande rotade i arkiv efter de historiska proverna. 21 maj godkände Länsstyrelsen lösningen med pallkrage och strax innan bygget var ett nyttjandeavtal med kommunen färdigt och undertecknat.

Efter mycket letande kunde de historiska markproverna hittas, med en karta över var de var tagna, och den 15/6 skickade ordförande in uppgifterna till Länsstyrelsen för en omprövning av förläggandet. Den 1/9 kom ett nytt beslut där föreningen anmodas att ta 6 markprover för att säkerställa att det inte föreligger någon spridningsrisk av föroreningar vid markarbete. För övrigt visade de historiska proverna på ringa föroreningar i området söder om Bruksvägen. Ramböll i Umeå gjorde en kostnadsberäkning för 6 markprov och analys till ca 44.000:–. Efter kontakt med tillväxtavdelningen ordnades ett möte med markavdelningen och kulturavdelningen i december som sedan sköts till 18 januari 2016 för att diskutera kostnaderna.

Marknadsföring och information om Köpmanholmens trädgård har skett via en hemsida som publicerades under våren, under adressen blog.skareus.se. Ett informationsmaterial arbetades även fram, en folder och några ark utifrån PP-presentationen från Krantz-mötet i januari, ett material som delades ut vid sponsorträffar. Projektet marknadsfördes också, som invigningen, via kommunens storbildsskärm på gågatan i Övik och även via ett reportage i Tidningen 7 och en artikel i ÖA.

- Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 19 stycken. Visst tillskott skedde under sommarens rundvandringar.

- Vid mötet den 1/3 beslöts att ansluta föreningen till Swedbanks föreningserbjudande med bl.a. bankgiro.
- Vid styrelsemötet 12/4 beslöts att anlita en revisor för föreningen: Oskar Jakobsson, Bjästa.

Köpmanholmen 24/2 2016

ordförande Eva Skåreus